

Flemming Besenbachers tale til illuminationen af Genforeningsmonumentet 14. maj 2020 i anledning af genforeningsjubilæet

- Mange ting er desværre blevet aflyst i denne coronatid. Det gælder også den store planlagte fejring året ud af Genforeningen af Danmark og Sønderjylland for nu 100 år. Heldigvis kan vi se frem til næste år, hvor mange af de planlagte begivenheder i stedet vil blive gennemført.
- Netop derfor er mig en særlig stor glæde, at det er muligt at samles her i dag – i behørig afstand selvfølgelig – for at kunne mindes Genforeningen af Danmark og Sønderjylland ved at sætte lys på dette smukke Genforeningsmonument

- Som nogle af jer måske allerede ved, er hun rejst med midler fra Carlsbergfondet i 1930.
- Stifteren af Carlsberg, J.C. Jacobsen, var nemlig dybt optaget af Danmarks historie og plads i verden, mens hans søn Carl var kunstelsker og skænkede vores by en stor del af de fantastiske bygningsværker, som vi den dag i dag kan benytte og glæde os over.
- Derfor var derfor helt i deres ånd, da Carlsbergfondet i 1930 skænkede hovedstaden et monument for Genforeningen.
- Godt nok forklarede den daværende borgmesteren for København, at anledningen for Carlsbergfondet for at rejse monumentet var Carlsbergfondets 50-års jubilæum, men som han tilføjede, så var den ledende tanke for Carlsbergfondets direktion formentlig, at "også København burde have sit genforeningsmonument".
- Og sådan gik det til, at Genforeningsmonumentet blev afsløret den 1. juli 1930 (altså i 10-året for Genforeningen) af den daværende socialdemokratiske borgmester P.J. Pedersen og Carlsbergfondets daværende formand, Professor A. B. Drachmann. Ved afsløringen af Genforeningsmonumentet i 1930 forklarede Professor Drachmann, at monumentet udtrykte de følelser, der også i det fremtidige forhold mellem Sønderjylland og Danmark ville være brug for: **"Trofast Kærlighed, Taalmod og Alvor."**
- Drachmanns ord bør vi fortsat lade os inspirere af. "Trofast Kærlighed, Taalmod og Alvor!" er tre ord, der kendetegnede os som danskere efter krigen i 1864, da Danmark blev genforenet, og nu gør det igen.

- I anledning af højtideligheden har Carlsberg Laboratorium brygget en øl, der bl.a. består af sønderjysk rugbrød. Brygmester Erik Lund, som også er her i dag, har fremstillet den, og vi er glade for i dag at kunne servere Genforeningsøl for første gang.
- Det minder os om en ting: It all comes from beer! Uden J.C Jacobsen, sønnen Carl og det bryggeri de skabte, ville vi ikke have haft denne anledning til at samles i dag og mindes en tid, der illustrerer en dyb krise, men en krise, som endte lykkeligt og er blevet et inspirerende forbillede for resten af verdenen, da vi viste, at grænsestridigheder kan løses på demokratisk vis.
- Dengang var krisen endnu dybere, og alligevel formåede vi at skabe en ny og bedre tid efter krisen. Det er i den ånd, at vi i dag tænder lyset på Genforeningsmonumentet i Fælledparken.
- Cheers!

Fakta

Illuminationen af Genforeningsmonumentet er blevet til efter henvendelse fra Ejerforeningen Østerbrogade nr. 70 i tæt samarbejde med Københavns Kommune og Grænseforeningen for København og Frederiksberg. Illuminationsprojektet er projekteret og udført af Citelum Danmark sammen med Zumtobel Group.

"Ejer" af arrangementet er "Grænseforeningen for Frederiksberg og København" ved Anders Kaare