

OPLEV SØNDERJYLLAND og SYDSLESVIG !

Så er vi her med vores tilbud om en ny **4 dages tur** til

Sønderjylland og Sydslesvig, 18.8. – 21.8.23.

Fredag den 18.8.: Vi starter turen med Helsingør Turisttrafik i Helsingør ca. kl. 7, og har igen opsamling i Hillerød og Jørlunde. Vi arrangerer en let frokost på vej til "**Vejen Kunstmuseum**" som vi besøger. På museet kan vi bl.a. se udstilling af flere danske springvand, en udstilling om keramikeren Niels Hansen Jacobsen, og om Ingrid Vang Nyman – der leverede tegningerne Pippi Langstrømpe bøgerne! Desuden vises en hel del malerier fra 1800 og 1900 tallet. Efter at have "suget lidt kultur til os", kører vi til "**Varde Hotel**", hvor vi spiser aftensmad, og har vores første overnatning.

Lørdag den 19.8.: Efter morgenmaden kører vi mod Blåvand.



Her besøger vi "**Museet Tirpitz**", bunkermuseet der viser opbygningen af en del af den tyske besættelsesmagts "Atlantvold", hvor to kæmpe kanoner skulle holde allierede væk fra indsejlingen til Esbjerg.

Her vises også om soldaternes indkvartering, daglige rutiner – og om det at være ved "Flødeskumsfronten", og om muligheden for måske at møde danske piger!

I samme museum kan vi også se udstillingen om "Havets Guld", hvor mange fund af rav er udstillet, bl.a. også med en model af Operaen i Sydney – i rav! En særudstilling omkring "Den sidste Mammut og det første menneske" kan vi lige nå at få med, inden den lukker. Herefter køres til en lidt sen frokost på "**Billum Kro**", inden vi begiver os mod grænsen, og videre til "**Christianslyst**" ca. 35 km. SØ for Flensborg, hvor vi spiser aftensmad. Og her kan nyde vand, øl og vin til meget fornuftige priser! Vi overnatter her i to nætter.

Søndag den 20.8.: Efter morgenmaden kører vi til den gamle danske fæstningsby Rendsborg. Her besøger vi det nyindrettede "**Jüdisches Museum**" i den ca. 300 år gamle synagoge. En lidt gemt placering betød, at man næsten glemte synagogen, da de sidste af byens jøder begik selvmord i 1942. En dansksindet professor fra Egernførde, Ole Harck undersøgte jødernes historie i Slesvig-Holsten, og fandt her den glemte synagoge. Herefter spises frokost på den af flere kendte "**Restaurant Brückenterrassen**", hvor vi denne gang håber på at kunne se lidt livlig trafik på Kieler Kanalen, og høre nyt om disse skibe fra stedet "Begrüßungsanlage".



Eftermiddagen bruges til at besøge den store kunstudstilling "**NordArt**", der ligger i Rendsborg-bydelen Büdelsdorf og er en af Europas største kunstudstillinger. Museet ligger på et gammelt jernstøberis areal, og hvert år udstiller ca. 200 kunstnere omkring 1000 værker på et areal svarende til 20 fodboldbaner. Jernskulpturer, malerier og kreative installationer blandet mellem hinanden. Museet er blevet så interessant for kunstnere, at omkring 4000 søger om at kunne være med. Men, man holder sig til de ca. 200 om året! Hjemme på "Christianslyst" får vi aftensmad, og hører bl.a. lidt om Flensborgs middelalderhistorie.

Mandag den 21.8.: Vi siger farvel til "Christianslyst", og kører til Padborg nord for grænsen. Her besøger vi det helt nye "**Told- og Grænsemuseet**", ved det tidligere "Oldemorstoff".



Her er udstillet og fortalt om told- og grænsekontrollen gennem tiderne – noget, der måske kan give erindringer om egne oplevelser ved at passere grænsen tidligere! Herefter køres nordpå til frokost ved Seggelund, og derefter tager vi en lille tur omkring Skamlingsbankens mange mindsten – og kan forhåbentlig nyde den flotte udsigt over Lillebælt. Herefter går turen over Fyn, og slutter med kaffe og en ostemad ved Knudhoved, inden vi kører hjem mod Nordsjælland.

Som sikkert alle har bemærket, er alle priser desværre steget. Derfor er prisen for medlemmer, incl. dobbeltværelse med brus/toilet, udflugter, kost fra fredag frokost til mandag sen eftermiddagskaffe og ostemad (drikkevarer for egen regning) desværre 4.300 kr., enkeltværelses-tillæg + 300 kr. Ikke-medlemmer + 200 kr.

(Beløbet 200 kr. dækker bl.a. medlemskontingent for en hel husstand et helt år, samt en andel til det tidligere opsparede beløb, man får gavn og glæde af)

Har du/I lyst til at tage med på årets tur, og tror du på, at vi har sammensat et godt program, beder vi dig give besked så hurtigt som muligt!

Hvis turen skal kunne gennemføres, skal vi have 40 tilmeldinger senest den 30. maj, da vi skal betale for evt. aflysning senest 1.6.

Kender du nogen i din omgangskreds eller fra andre foreninger, så skal de også være velkomne.

TILMELDING kan ske til: Bent Kauffmann, på: bent@panikrejser.dk

(På telefon, fastnet 4825 2511, mobil 6122 9255.)

Husk ved tilmelding på nævnte mailadresse: Tydeligt navn, adresse, telefonnummer og mailadresse hvis du/I har dette. Desuden bedes du fortælle, om du ønsker enkeltværelse.

Når vi kan se, at turen kan gennemføres, fremsendes oplysning om betaling.

Inden afrejsen fremsendes ligeledes en tid- og sted-plan for opsamling / afsætning, når vi ved, hvorfra deltagerne kommer.

***De bedste hilsener på Grænseforeningens vegne
Bent Kauffmann***